



Spreuken 19 : 17 **Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.**

## Jubileum nieuwsbrief

Zwijndrecht 03-12-2020

Beste vrienden,

Het is december 2020, **Stichting Vrienden van Wit-Rusland bestaat 10 jaar** en hier zijn we geweldig blij mee en dankbaar voor! Een droom is uitgekomen. Gebeden zijn verhoord, God is groot! We kijken achteruit maar zeker ook voor uit! In 1995, veel langer dan 10 jaar geleden, kwamen de eerste kinderen uit Wit-Rusland naar Zwijndrecht. Ze kwamen om aan te sterken na de ramp in Tsjernobyl van 1986. De leefomstandigheden waren mede door de kernramp uiterst slecht. Er was/is veel alcoholisme in gezinnen en kinderen werden vaak aan hun lot overgelaten. In 20 jaar heeft de werkgroep van Stichting Rusland Kinderhulp 10 groepen kinderen uitgenodigd om in Zwijndrecht en omgeving op adem te komen, aan te sterken en weer even kind te kunnen zijn. Prachtige jaren waarin we, dankzij alle enthousiaste gastgezinnen, veel hebben kunnen betekenen voor deze kinderen. Overdag gingen de kinderen naar school, en kregen les van hun eigen meegekomen leerkracht. Naast de gewone lessen in o.a. taal en rekenen kregen de kinderen ook Bijbelles. Vanaf 2001 was **Natasha** het die de Bijbellessen gaf. Dit deed ze vol passie en liefde. Het was meer dan alleen Bijbelles, voor elk kind had ze een luisterend oor en een bemoedigend woord, zo kostbaar!



Door de jaren heen groeide er een verlangen in Natasha's hart om meer te kunnen doen voor de kinderen uit haar vaderland. 6 tot 8 weken in Zwijndrecht verblijven is mooi, maar de nood in Wit-Rusland blijft bestaan. Natasha deelde haar verlangen en er bleken heel wat gastouders ook enthousiast en bereid om blijvend hulp te verlenen. Zo ontstond er in 2007 een soort fonds. Het eerste zomerkamp werd financieel ondersteund en de kinderen uit Rovbitsk en Murava werden hier voor uitgenodigd. In 2008 werd dit zomerkamp ook weer financieel ondersteund en waren Bart en Natasha zelf ook aanwezig als begeleiders. De kinderen waren zo blij en gelukkig om er echt even uit te zijn. Drie maanden zomervakantie klinkt leuk, maar als je niet weg kan en je ouders hebben geen tijd voor je, dan duren drie maanden erg lang. Naast de aandacht voor de kinderen in de zomer werd er voor de winter een **voedselpakketten** actie gestart. In de winter van 2009/2010 werden er 29 pakketten uitgedeeld in de Pruzany regio. Zo'n pakket is een geweldige bemoediging voor deze kinderen en hun ouders. Ze worden gezien en niet vergeten, Ze hebben een naam en ze doen er toe! Vorig jaar, 2019, was een record jaar. Er zijn toen 225 voedselpakketten uitgedeeld, wat een zegen!



Het werk in Wit-Rusland begon steeds meer een vaste vorm te krijgen. Bart en Natasha kochten een huisje in Wit-Rusland. Tijd om niet langer een fonds te blijven maar een stichting op te richten. En zo werd in december 2010 de Stichting Vrienden van Wit-Rusland opgericht door Sietse Dekker, Roland Kasius en Albert Hofstede met Annet van Willigen als lid. In 2015 sluit ook Mariska Hofstede zich aan als lid. Het doel van de stichting is om vanuit de liefde van Jezus kinderen/tieners en gezinnen in moeilijke omstandigheden te ondersteunen. Dit gebeurt onder andere d.m.v. voedselpakketten, zomerkampen, kledingpakketten en maatschappelijke humanitaire hulp. De **zomerkampen** zijn al jaren lang het hoogtepunt waar veel kinderen reikhalzend naar uitkijken en warme herinneringen aan koesteren.



De zomerkampen vonden op verschillende plekken plaats. Het was fijn dat zo kon, maar bij Bart en Natasha begon al snel het verlangen te groeien naar een eigen onderkomen waar dan o.a. zomerkampen georganiseerd kunnen worden. Na een lange zoektocht naar het juiste pand heeft de stichting in 2018 een voormalige crèche gekocht in het dorpje Krynica. Voor een paar euro koop je zo'n pand maar voor het echt bewoonbaar en werkbaar is zijn we vele duizenden euro's verder. Het huis in **Krynica** is bedoeld voor jong en oud. We noemen het een "Gods huis" omdat we geloven dat daar op die plaats God zich wil laten kennen. Jong en oud Hem daar mogen leren kennen, rust mogen vinden en mogen genieten van alles wat God te geven heeft!



Het is mooi om te zien dat de mensen uit Krynica nu het huis al kunnen vinden. Ze zijn benieuwd wat daar toch allemaal gaande is in de voormalige crèche van het dorp. Al snel ontstaat er vaak onder het genot van een kop koffie een gesprek en dat is mooi! We kijken uit naar de dag dat hier soep geserveerd wordt voor senioren en waar kinderen zullen spelen en zingen, tieners hun levensvragen neer kunnen leggen en vriendschappen kunnen sluiten. De verbouwing loopt op dit moment voorspoedig dus in de zomer van 2021 hopen we echt de eerste mensen/kinderen te **verwelkomen!** Iemand die jou kent, die jou ziet staan, naar je verhaal wil luisteren, tijd heeft, waar je welkom bent, dat is zo kostbaar!



Wij zijn enorm dankbaar voor alles wat wij als Stichting, met Bart en Natasha in het veld en u als trouwe vriend hebben kunnen doen in de afgelopen 10 jaar. **Dank voor al jullie gebeden**, God hoort! **Dank voor alle giften**, zo konden Bart en Natasha vele gezinnen blij maken met een pakket en de nodige aandacht die daar bij hoort, hebben zomer aan zomer vele kinderen genoten van de zomerkampen en kon de verbouwing in Krynica steeds weer doorgang vinden. Uw steun blijft hard nodig. De gevolgen van de ramp in Tsjernobyl, waar deze jubileum nieuwsbrief mee begon, zijn in het westen van Wit-Rusland, waar Bart en Natasha werkzaam zijn, te verwaarlozen. Maar de levensomstandigheden van vele kinderen laat nog veel te wensen over. Alcoholisme is altijd nog een groot probleem in Wit-Rusland. De coronacrisis heeft ook Wit-Rusland niet overgeslagen. Daar bovenop komt nog de politieke onrust. Alles bij elkaar blijft onze hulp onverminderd hard nodig!

Op naar de volgende 10 jaar! Uw gebed is zo kostbaar! Wilt u de jarige stichting steunen met een **jubileumgift**? U kunt een algemene gift geven die gebruikt wordt daar waar dat het hardste nodig is. Maar u kunt ook een **jubileumvoedselpakketgift** geven. Bart en Natasha zijn op dit moment in Wit-Rusland. Het door u bestelde pakket wordt dan rond de jaarwisseling bij uw kind bezorgt. Kiest u voor een Voedselpakket? Maak dan € 25,- over o.v.v. jubileumvoedselpakket en de eventuele naam voor wie het pakket bestemd is. Een anoniem pakket kan ook. Zo'n pakket gaat dan naar de aller armste gezinnen. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw steun, op welke manier dan ook. Dit wordt zeer op prijs gesteld. In Wit-Rusland is het al winter, de eerste sneeuw is al gevallen!



**Mede namens Bart en Natasha wensen we jullie fijne feestdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar!**

Hartelijke groet,  
Sietse, Roland, Annet, Albert en Mariska  
Stichting Vrienden van Wit-Rusland