



## Nieuwsbrief 1, 5.01.2014

Beste vrienden,

Van het verre Wit-Rusland sturen wij jullie de alle beste wensen voor 2014! Dat jullie een gezond, gelukkig, behouden, succesvol en gezegend nieuw jaar mogen hebben. Psalm 115:14.

Afgelopen 4 dagen waren wij lekker druk geweest met het bezorgen van de voedselpakketten van de ouders uit Zwijndrecht naar hun gastkinderen in Wit-Rusland.

De bezorggebied was ongeveer 50 km rondom ons huis, in Pruzhany en Berjoza regio. Kinderen van 10 tot 22 jaar, en zelfs een vrouw van 30, die ooit in Nederland via SRK in Zwijndrecht te gast waren geweest, hebben jullie pakket gekregen! Het is werkelijk een geweldige ervaring om zo een pakket van jullie aan de gezinnen te mogen doorgeven! Een bijzonder aandacht en cadeau van jullie kant, die zeer hartelijk ontvangen was!!

Voedsel hebben wij afgelopen zondag 29 december opgehaald. Opgeslagen in de schuur, en 2,3,4 en 5 januari kwamen wij in actie.

2 januari: dorpen Popoljovo, Rovbitsk, Hvalovo, Suhopol, Murava en Chepeli-18 pakketten;

3 januari: dorpen Kabaki en Zhichin-17 pakketten;

4 januari: Podkraichi, Gorsk, Jastrebel, Mezhdulesje, Berjoza, Kurovshina, Selec, Soshica, Horeva-26 pakketten;

5 januari: Pruzhany-6 pakketten.

Alle pakketten op naam, behalve 1 in Zditovo, 1 in Antopol en 1 in Brest, zijn bezorgd voor de Kerst. Extra zijn 4 pakketten uitgedeeld, uit aantal van 20, die wij zelf mogen besteden. Van de kleine rest van de snoepjes hebben wij op 1 januari 15 pakketjes voor de kinderen in weeshuis in Pruzhany gebracht.

Wij zijn heel blij om dit alles te mogen en kunnen doen. Schitterend om kinderen weer te zien, voor sommige ook de foto's van het zomerkamp door te geven. En het is een voorrecht om te horen hoe het met hen gaat- want leeftijd van 10 en 22 kent zijn eigen problematiek☺) Dat laat ik deze week in persoonlijke mail aan jullie weten.

Ten slot, het is goed om te weten dat de kerstpakketten waren precies op tijd. Ongeveer kwart van de gezinnen keek met ongeduld binnen in de tassen. Feestdagen vragen extra uitgaven, en zo voor de Kerst zullen deze gezinnen wat extra op tafel kunnen zetten. Dankzij jullie!

Voor de gezinnen die dat elk jaar krijgen, was het een prettig feit dat het nu in de winter kwam. Voor de gezinnen die dat voor het eerst meemaken, was het een heel prettige verrassing- als een teken van jullie aandacht en zorg.

Nogmaals, het is een geweldig initiatief, waarin je veel geld, tijd en energie stopt, maar veel meer dankbaarheid, samenhang en blijdschap terugziet. Dank jullie wel,xxx

Bart en Natasha