



## Nieuwsbrief 1, 5 februari 2015

Beste vrienden van Wit-Rusland,

Winterreis Wit-Rusland 2014-2015 is op 17 december begonnen en op 22 januari zijn wij terug in Nederland gekomen. In een korte 5 weken hebben wij voedselpakketten bezorgd, mede dankzij jullie enthousiaste medewerking en sponsoring.

1800 kilo voedsel, 80% basis producten, 20% lekkere dingen. 120 voedselpakketten ruim 15 kg per stuk, kassa bon 25 miljoen wr roebles, tijdsduur bezorging van 30 december tot met 6 januari, ongeveer 3 duizend kilometer. Weeshuis Pruzhany 20 snoeppakketten en 3 taarten voor de kinderen en de leiding. Alle voedselpakketten zijn voor orthodoxe kerst 7 januari aangekomen, zoveel die op naam gevraagd zijn alsmede dankzij jullie giften die families die Natasha kent sinds 2001 en waarbij de noodzaak voor het voedselpakket buiten kuif stond.

Wij hebben 62 pakketten op naam bezorgd, en dus 58 'extra' pakketten, wat totaal onverwacht voor de kinderen en hun gezinnen was. Het is altijd bijzonder om bij de gezinnen op de dorpen zomaar binnen te komen, maar dan met 2 volle tassen! Je ziet iedereen zoals ze dagelijks zijn, met de ontspanning van de schoolvakantie en de drukte voor de feestdagen.

Armoede kent geen overtreffende trap, maar armoedige omstandigheden wel. En ook op deze reis hebben wij tot onze pijn en moeite ervaren dat het altijd nog armoediger kan dan dat je denkt te weten. Bijvoorbeeld bij een meisje van familie Nierop in een heel afgelegen dorp, of dan in Kabaki waar nog een achterweg blijkt te bestaan, die eigenlijk niet te beschrijven valt. Daar woont een meisje die op het zomerkamp was en haar moeder zegt bij het ontvangst van een pakket 'er komt hier nooit iemand'.

Op 1 januari zijn wij in weeshuis in Pruzhany geweest, niemand was voor de 19 kinderen die daar zaten gekomen. Je mag de dingen doen die voor de kinderen heel belangrijk zijn, maar wij zitten er altijd met pijn in het hart omdat je weet wat voor traject voor ze ligt. Zeker als je van heel kleintjes heb, van 3 jaar oud, en zwaar getraumatiseerd. En als wij weg gaan voelt het of je iets vreesds aan het doen ben.

**Wij willen jullie allemaal bedanken voor de gulle giften die het mogelijk gemaakt hebben.** En vraag nooit of het nuttig of vanzelfsprekend was wat je gegeven hebt, wat eigenlijk waar wij komen en zijn is altijd te kort.

Elke Nederlandse gastgezin heeft een per mail een verslag gekregen over zijn Wit-Russische kind en de foto's van de bezorgde voedselpakket. Wij zijn al bezig met zomerkamp 2015, er zijn meer aanmeldingen van de kinderen uit de dorpen dan vorig jaar, dus het is al een leuk begin! Uw hulp wordt gevraagd voor het verwezenlijken van een zomer bijbelkamp 15-21 juni 2015.

Met vriendelijke groet,

Bart en Natasha



**Hartelijk bedankt voor uw steun, uw geld voor de voedselpakketten en de reis, en voor uw gebed!**

**Stichting Vrienden van Wit-Rusland**