



Nieuwsbrief 1, 5 maart 2017

Beste vrienden en vriendinnen van Wit-Russische kinderen,

Vandaag, zondag de 5 maart, onze eerste rustdag en prachtig mooi weer. Samen op het bankje voor ons huis gezeten, en in de loop van de middag werd het 22 graden- let wel- boven nul ☺ Toen wij hier op 9 februari aankwamen, was het -17, en 30 cm stijfaangevroren sneeuw, met een zeer onaangename harde wind uit het oosten, die elke spoortje van warmte wegtrok. Het was baar en koud, maar goed.

De eerste twee weken zijn wij veel jongeren wezen opzoeken die in de knel zitten, dan behalve of volle wezen zijn. Uiterst zinvol en dankbaar om te mogen en kunnen doen. Afgelopen maandag ging het weer om, en Natasha is al een week daarvoor bezig geweest om de voedselpakketten te organiseren en door de diverse omstandigheden buiten ons om heeft het een 1,5 week geduurd. Maandag eerste mooie voorjaardag, 16 graden, sneeuw smolt letterlijk voor de zon, eerste 25 voedselpakketten weggebracht. En zo alle volgende dagen. Zaterdag waren 100 voedselpakketten weggebracht, waarvan alle bestelde in ieder geval, en de overige, waar wij zeker van wisten dat de nood er altijd is. Lieve vrienden, het valt niet te beschrijven, hoe bij een aantal gezinnen letterlijk de problemen boven het hoofd zijn gegroeid, en waar het eten helemaal op was. Vergeet niet, de mensen hier hebben 3,5 maand bizaar koude winter gehad, toen wij in Holland waren is het bij ons 's nachts in het dorp – 37 geweest, en een langere periode -27. Laten wij duidelijk zijn, dat hadden wij hier niet aangekunt.

Wij hebben sinds 6 februari uit Dordrecht vertrokken en meer dan 5000 km erop zitten, soms in plaatsen als in Kabaki bij Anja (fam. Hofstede) en Nastja was de weg gewoon weg. Met onze nieuwe Forester hebben wij een prachtig stuk gereedschap gekregen, ideaal voor dit soort werk. Het heeft ons nergens één tel laten staan of in de steek gelaten. Nog een paar dagen hier, nog wat bezoeken afleggen, juf Jana ligt in het ziekenhuis, en nog naar een van onze wezen toe.

En dat hopen wij en verwachten wij dat wij donderdag 9 maart weer terug in Holland zijn. Na een kort en intensief maandje hier in Wit-Rusland. Meer voedselpakketten (en fruit- en snoep-pakketten) zullen wij volgende reis brengen: Natasha heeft nog op papier zo 35 gezinnen waar het minder dringend was dan deze 100. Aan allen, die het mogelijk heeft gemaakt, op welke manier dan ook, weten wij dat wij zegen, het Evangelie en onze Heer Jezus tot in de huizen hebben gebracht, en wij geloven dat die zegen in de huizen en bij die mensen blijft. En dat onze Heer dat op een of een andere wijze zal gebruiken om die gezinnen verder te helpen.

Wij moeten zaaien, en niet achterom zien. Gij zorgt voor de milde regens in het voor en het naarjaar, en Gij is de Heer van de oogst. 3-voudige zegen aan jullie allen, warme groet,

Bart en Natasha