



Nieuwsbrief 2, 29 juni 2013

Geliefde vrienden, broeders en zusters,

1. Na een korte 'winterdiep' van vijf dagen gaat het nu hard: vanaf morgen +30-33°. Wij zijn onze eigen auto 3 weken kwijt geweest. Montagefout in Holland heeft de distributieriem opgevreten. Gelukkig bleef de schade beperkt tot 20% van de eerste schatting (i.p.v. 400 euro-80 euro).

Op dit moment verzorgen wij Thijs' boederij-ze zijn voor 14 dagen naar Holland en wij zijn nu halverwege. Het belangrijkste: de kinderkampen. Het lukt niet om tot samenwerking te komen-het is hier op dit moment ieder voor zich. Wij hebben hun echter allemaal nodig om onze kinderen te plaatsen. Wij hebben er zelf een roer omgegooid en plaatsen onze kinderen waar wel kan.

2. Puscha kinderen gaan naar Kobrin baptisten kamp en/of 'Oasis' bij Natasha's broer. Kinderen van Berjoza regio gaan naar het kamp van de kerk van Berjoza. Kinderen uit kinderhuizen lukt ons niet- het kan alleen door grote organisaties staatserkend.

Antopol heeft al jeugdkamp 3^{de} week juni gehad –meer kinderen dan ooit-ruim 50.

Klepachi heeft komende week (1^{ste} week juli) kinderkamp.

Pruz hany houdt eigen kinderkamp bij de kerk vanaf 16 juli. Ruzhany (Jura, weeskinderen) houd ook kamp 3^{de} week juli.

Kinderen *Berjoza regio* SRK Zwijndrecht 6 augustus (2^{de} week augustus).

Financieel ondersteunen wij voor 70% Antopol, Ruzhany en Berjoza. De rest heeft eigen financiële middelen-sponsors.

Om zoveel mogelijk kinderen in contact te brengen met Jezus en het wondermooie Evangelie is nu eenmaal geld nodig. Wij willen een ieder die dit leest vragen om ons financieel te steunen wat de Here hem of haar in het hart legt.

3. Natasha zal 4-5 kampen meedraaien vanaf 16 juli tot 10 augustus. Bart gaat waarschijnlijk terug naar Nederland i.v.m. gezondheidsproblemen van onze dochter; docters orders dat ze niet alleen moet zijn, en haar man moet nog veel werken tot september voordat hij vakantie krijgt. Hij zit in onderhoudsdienst en kan in deze vakantieperiode absoluut neit gemist worden.

Het kost dit jaar enorm veel energie om enige vorm van organisatie hier op poten te zetten. Veel kampen zijn of worden afgelast omdat kerkgemeentes zelf niet in staat zijn het voor het eigen kinderen en jeugd op orde te krijgen. Het is zo: wat je nu hebt kan binnen een paar uur alweer verleden tijd zijn. Maar wat nu staat is solide en gaat werken.

Wij strekken ons naar uit om dit jaar zelf bij de kinderen te zijn die in september-oktober naar Zwijndrecht via SRK te komen. En van het najaar gelijk met hen terug te gaan naar Wit-Rusland om ter plekke 'als het ijzer nog heet is' afspraken te maken met hun ouders voor zomerkamp 2013.

In de toekomst willen wij blijven werken met alleen die kerken die niet alleen hun eigen jeugd, maar ook kinderen van buiten de kerk, de activiteiten willen bieden. Op dit moment is het Antopol, Berjoza, Ruzhany, de baptisten in Kobrin en 'Oasis' van Natasha's broer. Gelukkig zijn wij lichamelijk goed gezond, geestelijk echter is het heel veel strijd. En heel veel zoeken naar wat kan en mogelijk is.

God's rijke zegen voor jullie allemaal, en allemaal een heel fijne vakantie. En maak er wat van- het is maar zo kort maar zo verschrikkelijk belangrijk voor de hoesteen van ons geloof Het Gezin.

Shalom,

Bart en Natasha