



Nieuwsbrief 2, 8 maart 2014

Beste vrienden van Wit-Rusland,

Na een zeer innoverend verblijf van 3,5 maand in Wit-Rusland zijn wij gezond en heel terug in Nederland aangekomen.

Boven alles wat er gebeurd is, ook hetgene wat minder goed is geweest, zijn wijzelf onuitspreekbaar blij en gelukkig dat wij 70 voedselpakketten (een Aldi tas vol met basisproducten -meel, suiker, macaroni enz., en een tas met extra dingen als koekjes, chocolades, enz.) voor de Orthodoxe kerstmis hebben kunnen en mogen uitdelen. Eind februari hebben wij nog 10 pakketten bezorgd.

En ieder die gegeven heeft voor dit doel mag weten dat absoluut iedereen blij was om een pakket uit Nederland te ontvangen!

Bij een derde van de gezinnen er niets meer in huis was, en bij de rest er nog wat iets in huis was, maar dat iets dan zo minimaal dat het in geen enkel Nederlands keukenkastje voorkomt. Zoals het voedselbank is oneindig veel rijker dan dat wij bij 85 a 90 procent van de mensen hebben aangetroffen. Eigenlijk kunnen wij zeggen dat slechts bij 2 a 3 gezinnen ons voedselpakket overbodig was.

Wij zijn heel gezegend tenmeer dat het op 7 januari winter werd met -20°C en sneeuw en dat heeft precies tot 7 februari geduurd, dus heel kort en heel anders dan vorig jaar met de winter van 6 maanden.

In de laatste week is Natasha op alle scholen geweest en uiterst warm en liefdevol door de kinderen ontvangen, met maar een grote vraag of dit jaar 2014 ook een kamp komt. Want ze hadden al een vriendinnetje, een buurmeisje en die ook op kamp wou. En ander onbedoeld positief resultaat is dat sommige kinderen voor het kamp van de afgelopen zomer onhandelbaar waren en geen wil tot leren of verbeteren hadden, en dat je een half jaar na het kamp hoort dat een flink aantal als een blad aan de boom zijn omgedraaid.

Als een politieke situatie het toestaat, gaan wij werken of het mogelijk is in de tweede/derde week van augustus 2014 een kamp te organiseren. Met geen hogere doelen dan dat Jezus wil een vriend van je zijn voor de rest van je leven, wil jij een vriend zijn van Hem? Hetzelfde geldt voor voedselpakketten de komende winter. De westerse media geven wel een zeer eenzijdig beeld van de veranderingen in Oekraïne. Maar een aansluiting van Wit-Rusland bij de Russische federatie zou 100 keer simpeler kunnen dan wat nu op de Krim gebeurt. Al deze ellende is een uitvloeisel van de Molotov-Ribbentrop akkoord van 1939, toen het westen ook veel holle praatjes had en weinig daadkracht. En als bekend, vandaag de dag herhaalt zich de gescheidenis.

Wij hechten om de mensen de geloofszekerheid geven dat de Levende God die de hemel en aarde geschapen heeft naar Zijn wil van ieder mens op deze aarde houdt omdat die God een naam heeft, Jezus.

Iedereen die heeft bijgedragen mag weten dat die zegen verspreid is. Wij willen iedereen bedanken die met ons een gebedsstrijd is aangegaan en met ons blijft bidden. Als een staat omvalt, gebeurt veel, maar zolang wij kunnen werken, zullen wij blijven werken.

In de toekomst kunnen wij geen kleding of kledingpakketten meer meenemen, de controle en de belastingmaatregelen aan de Wit-Russische grens zijn te streng geworden. Wij moeten besluiten dat wie wat wil meegeven voor hun kinderen in Wit-Rusland, dit moet passen in A4 envelop. (Natasha heeft 2 keer naar Polen moeten reizen om alle kleding pakketten voor kinderen op te halen). Het is ons gelukt in de laatste week om ook alle kledingpakketten uit Nederland op hun bestemming persoonlijk af te geven.

Alle gevers mogen weten dat wat ze uit liefde voor God en medemensen hebben kunnen en mogen geven is op een enkeling na het ook aan de andere kant in die liefde ontvangen is. Want alle ouders in Wit-Rusland waren zeer benieuwd om te horen hoe het met de hollandse gezinnen van hun kind ging en gaat. Laten wij proberen met ze allen te blijven proberen eerst de koninkrijk van God te zoeken voordat wij gaan doen, omdat wij mogen dan weten wat wij mogen doen voor Hem.

God's rijke zegen voor jullie allen,

Liefs, Bart en Natasha