



Nieuwsbrief 2, 16 juni 2016

Beste gastouders, vrienden en familie,

Als er geen kinken in de kabel meer komen, gaan wij as. zaterdag avond starten met ons kamp voor 2016. Het aantal kinderen dat wil komen is behoorlijk meer dan vorig jaar, met name de kinderen die vorig jaar in Zwijndrecht zijn geweest, komen met meer dan 20! Plus de rest van de vorige Jaren (enkele uitgezonderd) en waarschijnlijk nog een groepje kinderen uit Ljahovichi zelf, waar het niet lukt om kamp zelf te organiseren. Op dit moment van het schrijven zitten wij dik boven 80 aanmeldingen.

Iets te organiseren in Wit-Rusland is iets bizar, al helemaal voor kinderen, en dan ook nog uit 10 verschillende plaatsen over een oppervlakte van half Nederland. Dankzij de hulp van onze broeders in Beloozersk kerk die een bedrijf met taxi bussen hebben en hun uitgebreide collegiale kennissenkring is het op papier gelukt.

Onze eigen kok wordt aanstaande week geopereerd aan zijn hart, het is een zeer serieuze operatie en het vinden van een nieuwe kok is een wereldreis op zich geweest. Natasha heeft een stuk op 17 benaderd, gebeld en uitgelegd, maar alle hadden werk of een excuus. Via Vadim, Natasha's broer, toen wij helemaal niets hadden, hebben nu een kokkin met haar hulp uit Baranovichi kerk, die gewend is om te koken voor 300 man en groter. Voor wie het niet begrijpt is het volgende een dwaarsheid- maar wij hebben geleerd in de afgelopen 7 weken dat voor onze Heer Jezus de kinderen zo belangrijk zijn dat iedereen die niet in levende relatie met Jezus heeft op de ene of andere manier niet op ons kamp terecht kon komen, terwijl de Heilige Geest het toch voor gezorgd heeft dat allemaal lijkt goed te komen daar waar het organisatie betreft. En dat begint ondertussen bedrijfsmatige afmetingen te krijgen en deze ronde leek het tot een paar uur geleden tot op dat wij aan ons eigen success van vorige kampen ten gronde zouden gaan.

Zo als het nu is gaan wij er vanuit dat wij met zijn allen bij elkaar- kinderen, medewerkers, leiding tot 80-90 man op Oasis zullen zijn. Er zullen meer busjes en meer eten nodig zijn, en met name voor de kinderen die vorig jaar in NL waren die zo 80 km verderop van het kamp wonen ivm de andere groepen. En dat betekent meer kosten. Begroten is moeilijk maar wij gaan er vanuit dat er financieel gesproken 1500 euro meer nodig zullen hebben dan vorig jaar. Echter kostenplaatje geven wij achteraf. De stichting Vrienden van Wit-Rusland is gelukkig niet armlastig, maar onze penningmeeste Sietse Dekker vraagt toch om ons te helpen met financieele ondersteuning waar het maar kan. Beste gastouders, alvast hartelijk bedankt voor jullie gave nav de oproep brief VvWR. Kamp duurt ook 2 dagen langer dan vorig jaar, van za.18 juni tot za.25 juni.

Wij hebben deze ronde veel geleerd, met name op geestelijk vlak, en hoe ongelooflijk belangrijk en blijkbaar voor onze Heere Jezus is dat ombekeerde kinderen goede tijd hebben en vrijmoedig en onbevangen tot Hem mogen komen. En dat Hij een Vriend, een Verlosser, een Bevrijder, een Genezer en een Leidsman voor hun leven mag zijn.

Wij zelf zijn behoorlijk moe van alle inspanningen tot nu toe, maar ook onuitspreekbaar dankbaar en gelukkig dat de Heere zelf met, in en door Zijn Geest de Leiding heeft genomen. In vertrouwen zien wij uit en verwachten wij alle eer aan Hem die zit op de troon. As. zondag is het hier Pinksteren en wij zien uit naar een dubbele zegen.

De Heere zegent jullie allen, bidt voor de kinderen, voor het kamp en voor de leiding.

En geef dank aan Onze Heere Jezus die dat allemaal mogelijk maakt!

Zegen aan allen,

Bart en Natasha