



Nieuwsbrief 3, 5 juni 2014

Geliefde vrienden van Wit-Russische kinderen,

Afgelopen woensdag hebben wij vergadering van onze stichting gehad en plannen uitgezet voor de komende periode, de Heer gedankt voor wat wij hebben mogen doen.

Zomer Bijbelkamp 2014.

De Wit-Russische broeders hebben er, al lang voordat wij gevraagd hebben, voor gezorgd dat wij een zomer kamp kunnen houden van 18 t/m 23 augustus 2014.

Wij zelf zijn dit jaar sinds lange tijd in het voorjaar in Holland gebleven, maar uit de contacten die Natasha onderhoudt met Wit-Rusland blijkt dat zoveel de kinderen als de juffrouwen behoorlijk zenuwachtig zijn en dat er zeer wordt uitgekeken naar het komende kamp.

De meeste die deze nieuwsbrief ontvangen weten dat in het Evangelie altijd de prijs te betalen valt. Ik wil op jullie aandacht brengen dat de man die de beslissing neemt over het uitdelen van de kampen op zaterdag zijn dochter en zijn schoonzoon trouwden in de kerk te Baranovichi, en dat vanuit dezelfde kerk donderdag daarop, 6 dagen later, diezelfde dochter en schoonzoon naar het graf heeft gebracht. November vorig jaar. En nu niet zijn taak neergelegd, wetende hoe belangrijk het is dat met name Wit-Russische kinderen de levende relatie met Jezus kunnen hebben.

Zoals eerder gezegd, wij werken niet in de steden, wij werken in het moeras onder omstandigheden zoals die in de veenkoloniale gebieden in het noorden van ons land in de tijd rond 1900-1920. Alcoholisme, diep armoede, uitzichtloosheid, en huizen niet van plaaghutten, maar weggezakte houten huizen, het overgrote deel daterende van het heropbouw van de verschrikkingen van de grote oorlog tegen de nasi's en het faszisme. Een op de drie wit-russen is destijds vermoord, en 90% van wat op de aarde stond is verwoest of totaal met de grond platgebrand. Heel veel dorpen waar wij werken zijn heropgebouwd binnen een paar honderd meter van het oorspronkelijke dorp. Armoede kent geen competitie en armoede kent geen vergelijkingstaf. Armoede over de hele wereld ziet anders aan de buitenkant, maar de beleving en het ervaren van armoede is wereldwijd hetzelfde. En wij mogen leven in het 6^{de} na rijkste land van de wereld. Tel je zegeningen één voor één en vergeet er geen een.

Projecten voor nu:

1. Zomer bijbelkamp met zoveel mogelijk kinderen.
2. Ondersteuning van kinderkampen bij kerken die onvoldoende financiële middelen hebben om lasten te dragen (70% ondersteuning).
3. Directe individuele hulp aan kinderen die achterblijven en wij weet van hebben en waar hulp nodig is, één op één (speciale projecten).
4. Direct een groot op schale hulp naar het eerst opvang weeshuis te Pruzhany. Dit is acute hulpverlening aan kinderen van de regio in uiterst bedreigende situatie, waar ze het eerste half jaar uit huis geplaatst zijn(vervolg samenwerking SRK 2012).

5. Hulp aan kinderen aan het weeshuis aan Kobrin dat zij aan de 14 daags kamp van broeders baptisten te Kobrin kunnen (vervolg project 2012).
6. Op schale steun van de kinderen die wij kennen in weeshuis in Pinsk (Pinsk en Kobrin zijn permanente weeshuizen waar niet opgehaalde kinderen tot hun 18^{de} verblijven).
7. Verder willen wij intensiever uitbreiding geven aan de voedselpakketten. Natasha heeft sinds 2001 met ten minste 140-150 kinderen via Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) te Zwijndrecht contact. Het voedselpakketten brengen heeft ons laten inzien dat bij 2 van de gezinnen heeft dat niet echt nodig geweest, maar bij 40% van de pakketten die wij mogen rondbrengen de toestand in huis zo immers schrijnend was dat het gebit van de ouders in de lege keukenkasten lag te klapperen. Dat praten wij over de Kerstavond en Kerstmis. Met geen voedsel in huis, en met niets bedoelen wij helemaal niets.

Wij vinden het een schande dat er in Nederland iets bestaat als voedselbanken, maar ze zijn er maar toch, tenminste. Voedselbanken, wat voor schande wij over Nederland laten komen!

In Wit-Rusland zijn geen voedselbaken, geen sociale dienst, geen bijstand, geen subsidies, alleen bij geboortes is veel geld eenmalig van de staat beschikbaar. Wit-Rusland is de voedselproducent voor de Russische Federatie en Kazachstan, en groot gedeelte van China, maar moet opboksen tegen zeer onrechtvaardige subsidies van de Europese Unie, 38 miljard euro per jaar. Wit-Rusland vervult voor de GOS-landen dezelfde functie als de Nederlandse agrarische en groente- en fruitsector naar Duitsland en oude EEG. Dat houdt in dat bijna alle eten dat WR produceert, bijna allemaal, verkocht wordt. Hetzij op nationale niveau, hetzij op privé niveau. Voorbeeld: aardappels die de mensen verbouwen in de plaatsen waar wij komen worden in het voorjaar door vrachtwagens van Moscou en Sint-Petersburg tot aan de nok geladen. En dat praten wij over 40 tons vrachtwagens die zo volgeladen zijn dat de deuren amper dicht kunnen en de balken onder de trailer zo krom gebogen zijn dat ze met moeite over de verkeersdrempels komen.

Laatste winter begonnen wij met 70 voedselpakketten en paar dagen later hadden wij geld voor nog 20 voedselpakketten. Maar de komende winter willen wij minimaal voor het dubbele gaan, en praten wij alleen maar over die kinderen die via SRK aan ons bekend zijn en wie Natasha persoonlijk kent of de afgelopen jaren onder haar hoede heeft gehad.

Oproep voorbede en hulp.

Wij gaan er vanuit dat jullie allemaal belijdende christenen zijn en die weten dat alles staat en valt met gebed en voorbede. Zoek eerst de Koninkrijk van God wat als je dat niet doet, kan je beter thuis blijven. Je kan geld, eten en kleding geven, maar als je mensen geen uittocht biedt op het leven met Jezus heeft het geen zin. Jullie weten ook dat wij als christenen alles wat wij nodig hebben, gewoon in de wereld moeten kopen. Dus ook het financiële plaatje leggen wij aan jullie voor. Kinderkamp is +/-1500 euro, voedselpakketten vorig jaar was 18,5 miljoen, ook zo'n 1500 euro, dus voor dit jaar bidden wij voor 2500-3000 euro. Financiële overzicht 2013, foto's en nieuwsbrieven vindt u trouwens op onze website, www.vriendenvanwitrusland.nl.

En alleen God weet hoe het mogelijk geweest, maar voor overige activiteiten hebben christenen zich altijd aangesproken gevoeld en gezorgd dat het gedaan kon worden. Alle die ons ook de afgelopen jaar gesteund hebben door gebed en door financiële gave mogen weten dat ze het niet voor ons hebben gedaan, maar voor de Glorie en de Eer van de Naam van Jezus.

En ons gebed aan jullie is dat Onze Heer Jezus jullie zegent vanuit de volheid van Zijn Geest. Zij Vrede zijn en blijven aan jullie en jullie huis.

Met vriendelijke groet,
In Liefde verbonden,

Bart en Natasha