



Nieuwsbrief 3, 17 juli 2016

Beste vrienden van Wit-Rusland,

Het zomerkamp 2016 is totaal anders gegaan dan verwacht en gehoopt. De locale overheid heeft ons ontruimd – uiterst emotioneel. Redenen zijn eigenlijk de oudste zonde- jalousheid en gebrek aan geloof. Wij geen vakantie dan jullie ook niet, en helemaal niet gratis aangeboden. Als je als overheid een stok zoekt om te slaan zul je die altijd vinden, zo ook bij ons. Ondanks slechts 3 dagen kamp grote zegen- 4 jongens hebben hun aangebroken pakjes sigaretten ingeleverd- gebroken met een vroeger leven en hun harten zijn veranderd, keuzes zijn gemaakt, de Heer zal zelf de uitwerker zijn van wat we hebben mogen doorgeven. Wij hebben moeten uitwijken naar Polen, het werd echt onaangenaam voor Natasha. Wij worden op de hoogte gehouden van de situatie in Wit-Rusland ter plekke en hoe heet de soep nu werkelijk wordt gegeten.

Bart is by thuis komst met spoed geopereerd in het Oogziekenhuis te Rotterdam. Van alle spanning en stress is zijn linker netvlies losgekomen. Het gaat zeker 2 maanden duren en geen grote reizen of plannen maken voor het een te half jaar. Gebed gevraagd voor Vadim, Natasha's broer en directeur van het kamp Oasis die nu met alle WR autoriteiten moet onderhandelen, en helaas door zijn eigen broeders en kerk meer verwijten dan steun krijgt. Helaas speelt ook stammenstrijd in de WR evangelische kerken een grote rol in onze ontruiming. Te wete- achterstallige sanitaire en kookvoorzieningen- de stok dus. Blijf bidden voor de verandering in onze 82 kinderen van de zomer 2016.

Bart en Natasha

P.S. Hierbij nog de foto van de laatste dag☺