



Nieuwsbrief 4, 12 augustus 2014

Beste vrienden van Wit-Rusland,

Wij verwachten eigenlijk niets anders dan dat jullie genieten van een welverdiende zomervakantie.

Hier gaat alles voorspoedig en is het veilig. Zoals het nu er uitziet, gaan wij volgende week met 15 kinderen meer op kamp dan vorig jaar. De meeste nieuwkomers zijn bekende van de kinderen van vorig jaar. De leukste reactie was van Maxim uit Mezhdulesje die zich melde met de mededeling 'ik ben vorig jaar niet mee geweest en daar heb ik zo spijt van'.

Van de scholen en de juffrouwen te horen- begonnen de meeste al van de kerstvakantie zenuwachtig te worden. En uiteraard heeft Natasha de ouders gebeld en hebben de ouders gezegd dat het koffertje al ingepakt staan sinds de eerste week van juni, begin van de zomervakantie.

Wij verkeren in de gezegende omstandigheden dat alles geregeld is, inclusief het vervoer van en naar het kamp. Eigenlijk kan alleen maar domme pech de roet in het eten gooien- daar gaan wij niet vanuit. Het thema van het kamp is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Wij proberen het zo licht en luchtig mogelijk te maken, gaan zorgen voor het beste kwaliteit eten dat er te vinden valt, zoals jullie het ook gedaan hebben toen 'jullie kind' 6-8 weken in huis was. En wij willen proberen te achterhalen wat er in hun leventje veranderd is in de afgelopen jaar.

Veel sport en spel, avondspeurtocht, kampvuur zonder erna naar je bed te hoeven -(kampvuur kan gehouden worden- voor het eerst sinds 14 juli heeft het geregend dus alarmfase voor open vuur is voorbij).

Verder is het hier in de afgelopen periode snikheet geweest en kurkdroog, tot 37 graden aan toe. Voor volgende week luidt een voorspelling voor 27 tot 32 graden, met een zuiderwind rechtstreeks uit Bagdad.

Op wat kleine dingen na hebben wij ons huiswerk voor het komende kamp klaar.

En wat ons betreft, en met ons zeker te weten de kinderen, gaan wij voor!

Allemaal hartelijk bedankt dat jullie het mogelijk maken dat het kamp weer kan, en aan jullie kinderen de reacties te horen zou het zeker niet leggen. De meeste zijn doodzenuwachtig☺)

Nogmaals, beste vrienden, bedankt, heel veel zegen en geniet van je eigen vakantie!!

Liefs van
Bart en Natasha