



Nieuwsbrief 5, 27 december 2013

Beste vrienden,

Wij zijn op 20 november in Wit-Rusland aangekomen. Wij vielen met ons neus in het boter, de lammertijd was angebroken en de winter viel in.

Op de 27^{ste} is Thijs en zijn familie naar Zuid-Afrika afgereisd, wij zijn nu een maand verder, +/- 80 lammertjes verderop in de tijd, en de winter is op dit moment ook voorbij. Er zijn ruim 70 lammeren over, overdag is 8 graden boven nul, en ook 's nachts geen vorst. Alles is voorjaars groen, en de winter knooflook schiet uit de grond.

Alle die een bijdrage hebben gegeven voor de voedsel pakketten – van onze kant een heel hartelijke dank daarvoor. Een grote bestelling is geplaatst. Wat de meeste is al bekend, wat de feestdagen hier betreft, hebben wij hier een orthodoxe kalender, en die loopt 14 dagen verschiel met de catolieke kalender in West-Europa. Zelfs de prothestande kerken zijn vergeten waarom ze protestant heten en die ook volgen allemaal de Orthodoxe kalender, dus kerstmis is hier op 7 januari. Wij willen alle pakketten bezorgen tussen Orthodox kerstmis en Othodox Nieuwjaar bij kinderen thuis.

Wij hebben inkopen besteld voor 70 voedsel pakketten, en alle op naam pakketten bezorgen wij eerst. De grootste gros van de pakketten zitten in de straal van 50 km rondom ons, Thijs' huis. Asfaltwegen zijn goed bereikbaar, maar de rest van de wegen beginnen nu toch zeer slecht, van moddelpoel tot slijk te worden, meer glijden dan rijden. De voortuizichten zijn dat dit weer aanhoudt, de wind is en blijft uit het zuiden.

Voor de rest gebeurt het van alles op de boederij, van verlosskunde tot inenting- 320 schapen +lammers, 80 varkens + biggen, 11 geiten, 3 honden, een zootje katten en een paard. Kortom, altijd werk. Verder slachten wij per week een schaap, die wij een dag na het slachten in technische delen in een koelbox stoppen, naar het station 15 km verderop brengen, daarna reist hij verder naar Minsk. Kosjer slachting voor de moslim gemeenschap in Minsk. En daar verdient Thijs een beetje geld mee.

Even wat prijzen betreft- producten die ingevoerd worden in WR zijn het duurder dan bij Lidl of Aldi in Nederland. Locale producten zijn goedkoper, maar worden per week duurder. Voor 2014 staan flinke prijsverhogingen gemeld, etenswaren en brandstof, 13%. Ons kan je niet rekenen, wij hebben onze euro's en inmiddels krijgt je 13 000 wr roebles voor 1 euro. Mensen hier moeten het doen met 1,6 mln per maand, als ze dat krijgen. De prijzen buiten echte basis producten zijn op AH luxe niveau. Inflatie ten opzichte van een dollar was 13%, de dollar heeft afgelopen jaar 15% verloren aan de euro. Voor de volgend jaar zijn grote sociaal-economische veranderingen aangekondigd, waarschijnlijk devaluatie te voorbereiding voor een muntunie met Rusland.

Verder worstelen de mensen in de wereld waar wij werken en leven om de eindjes aan elkaar te knopen. Veel maandlonen hebben 2 a 3 maanden achterstand, heel veel mensen die wij kennen zijn van 20 december tot 16 januari met onbetaalde verloof gestuurd. Kolhozes draaien met minimale bezetting. Een voorbeeld: er is geen enkele winkel in Pruzhany die de bestelling van 70 pakketten uit hun voorraden kan leveren voor de standard pakket van SRK. Alles is hier prijsvechter en 100 roebles, veel minder van eurocent, kan een verschil maken van het verkopen of niet verkopen van een product.

Wat het meest schrijnende is dat veel mensen ziek zijn en ik heb het niet over verkoudheid of een loopneus. Echt ziek, en het woedt over de jongeren als over de ouderen, geen onderscheid.

En wat ons betreft, bij Thijs in huis is alles nog hetzelfde als 3 jaar geleden, maar wat een boerbedrijf betreft, en de materiaal en de gereedschaap waarmee hij werkt, begin je te merken dat het hem uit de hand loopt. 3 jaar geleden was het een crisis, maar nu is het deplorabel. Heel veel van wat je beetpakt is stuk, werkt niet of nauwelijks, en zoveel de zicht en de controle op wat er gebeurt is niet meer. Helaas, maar 80% van de bedrijfsvoering functioneert niet meer, omdat de onderdelen er niet zijn of van zo kwaliteit dat het niet geschikt is voor zwaar werk. De waterpomp brak op zaterdagavond vanwege geen vacuum kunnen trekken, 2 dagen 3 man bezig om 113 schapen water te kunnen geven, met jerrycans 180 liter per keer water brengen 2 keer per dag. De lijst is eindeloos, elke dag wat. Mensen en dieren, elke dat wat 😊

Het grootste goed is dat meer dan 70 lammertjes in leven zijn en naar omstandigheden goed doen, wij geloven dat het meer de zegen van de Heere is, omdat Natas elke lam op de 3^{de} dag na zijn geboorte moet inenten en als een goede kleindochter van Jacob de kleine handen oplegt en zegent.:

De tijd gaat ontzettend snel, en derde zit al er op. En in de komende periode willen wij bij elk pakket wat wij uitdelen gelijk opnemen hoe het ter plekke gaat met jullie gastkinderen. De bedoeling is dat elke gever een bericht persoonlijk krijgt.

Kortom, voor iedereen die een Nieuw jaar viert op 1 januari, bidden en wensen wij een gezegend en gezond 2014 toe, en het is het belangrijkste in het leven, de rest is een bijzaak hoe belangrijk ook.

Jullie God's rijke zegen,

Bart en Natasha