



Nieuwsbrief, 13 november 2016

Beste vrienden,

Het is volop winter. De sneeuw ligt halverwege je enkels en je knieën en afgelopen nacht was het -10 buiten. De schitterende sterrenhemel, bijna volle maan, en als je over het dorp kijkt, zie je de dunne sliertjes rook uit de schoorstenen uit de huizen rondom ons komen en het is volkomen stil. Een decor van totale vrede want zou niet mis staan in de Efteling.

Vandaag zijn wij bij juf Jana en haar moeder geweest, maar daarvoor zijn wij eerst bij het gastgezin familie van Eijsden geweest. Armoede kent geen kwalificaties, maar hun situatie is heel triest. Alleenstaande moeder met 2 jonge kinderen en geen man in de omgeving. Kortom, echt erg. Wij hebben doos met spulletjes afgegeven, daar waren ze blij mee, kinderen gaan naar de zondagschool naar de baptisten en daarvan uit krijgen ze als gezin ook wat ondersteuning. Een gezin die hoog op ons prioriteit lijstje komt te staan.

Wij zijn alles over kop begin juli weggetrokken en ook hier zijn geen werkkaboutertjes, dus eerst ons huis op orde gemaakt, en daarna wat bezoeken afgelegd, o.a. Thijs en Antoinette en vanaf aankomende week kunnen wij vol gaan doen waarvoor wij nu gegaan zijn: uitzoeken wat voor over is, hoeveel voedselpakketten en evt. andere ondersteuning nodig zou zijn.

Wij hebben 1 probleem en dat is ABN AMRO bank hun zaken niet op orde hebben, de hele wereld met bankpassen van waar dan ook ter wereld werken gewoon in de geldautomaat, alleen bij de ABN niet, kan alleen via een bijpas: dollars via de kassa opnemen en die dan gelijk omzetten naar nieuwe wr roebles. Die lijken wel bizar veel op onze euro bankbiljetten.

Meestal zijn dit soort kleine problemen bij een bank aanwijzingen dat er iets structureel niet goed zit. In NL merk je daar misschien niet veel aan. Als je echter gaat pinnen in het buitenland, en er is in de afgelopen jaren nooit een probleem geweest, en nu wel, dan klopt er iets niet, zeker als je ziet dat alle andere buitenlandse bankpassen zonder moeite werken. Wij moeten wel zelf nadenken over ons eigen AMRObank-rekeningen. Nu moeten wij of eigen geld wisselen of dubbele commissie betalen, en dat voelt gek bij een internationale bank als ABN AMRO. Maar genoeg hierover.

Voor volgende week al redelijk wat afspraken gemaakt voor bezoeken, richting Kabaki, Podkraichi, Brest enz. De nieuwe auto rijdt uitstekend en presteert geweldig en tot nu zijn wij er erg in ons nopjes mee☺

Voor nu allemaal heel veel zegen volgende week. Houden jullie op de hoogte. En aan alle die een financieel bijdrage hebben gegeven de afgelopen periode heel hartelijk dank daarvoor- zonder dat lukt niets, maar geloof me, het alle belangrijkste wat je nodig heb is gebedsondersteuning, anders lukt er helemaal niets. Wij hebben het vaker gezegd, weten wij, maar dat is en blijft het belangrijkste!

Warme groet uit koud Wit-Rusland, Bart en Natasha