



**Spreuken 19 : 17** Wie zich over de arme  
Ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn  
weldaad vergelden.

## Nieuwsbrief

Zwijndrecht 15-03-2021

Beste vrienden,

Hier is hij dan, de eerste nieuwsbrief van 2021! Fijn om jullie weer op de hoogte te brengen van het laatste nieuws uit Wit-Rusland. Ondanks de winter in Wit-Rusland, de extreme kou en het dikke pak sneeuw wat er lang heeft gelegen is er toch een hoop werk verzet. Vele van jullie hebben enthousiast gereageerd op de mogelijkheid een **jubileumvoedselpakketgift** te schenken. Bart en Natasha hebben daarvoor vele kinderen/gezinnen blij kunnen maken! Heel hartelijk bedankt daarvoor! Het kindertehuis in Pruzany is ook bezocht om er pakketjes af te geven! Helaas was er i.v.m. corona niet de mogelijkheid voor Bart en Natasha om de pakketjes zelf aan de kinderen te overhandigen.

Ook hebben we diverse **jubileumgiften** gekregen. Daar zijn wij uiteraard ook heel blij mee. Bedankt daar voor! Deze giften zijn ingezet voor de bouw van het huis in **Krynica**, het werk vordert gestaag ondanks de strenge winter. Er is een nieuw verwarmingssysteem geplaatst, de radiatoren zijn bevestigd, de waterleiding loopt nu onder de grond. Voor



Nederlandse begrippen heel gebruikelijk maar voor Wit-Russische begrippen niet persé. Alle muren zijn gestukt, en dat zijn heel wat vierkante meters! Doordat er door Bart en Natasha heathers in het gebouw waren geplaatst was het mogelijk om door te gaan met de verbouwing. En de **bouwwerkers blijven enthousiast** en vol vreugde aan het werk. Ze ervaren het als een groot voorrecht mee te mogen bouwen aan dit Godshuis! En wat ook erg mooi is, de grond plus het gebouw staan niet meer op naam van de overheid maar op de naam van de Stichting. Dit heeft wat tijd en papierwerk gekost maar het is dan toch voor elkaar. Daar zijn wij dankbaar voor!



Op 7 januari is er in Wit-Rusland kerst gevierd. Bart en Natasha hebben meegeholpen met de organisatie van het **kinderkerstfeest** in Pruzhany. Het thema was, onderweg naar Bethelem. De kinderen hebben genoten van het kerstverhaal, de muziek, persoonlijke aandacht en het lekkers wat Bart en Natasha mee hadden genomen voor hen! Het is elke keer weer een feest om de kinderen blij te maken en contact te onderhouden met kinderen die in Zwijndrecht zijn geweest. Ondertussen zijn het tieners, twintigers of soms zelfs dertigers. Laatst kreeg een oud gastouder een berichtje van hun pleegzoon die in 1996 bij hen in huis was geweest. Af en toe hebben ze nog contact, en nu liet hij hen weten hoe belangrijk zijn verblijf in hun gezin voor hen was geweest. Hij schreef "In de jaren 90, als mijn land word vernietigd, is heel mijn wereld als kind vernietigd. Wij kunnen er voor kiezen om slechte mensen te blijven. Het was in de tijd cool om in mijn land gangster te zijn. Maar ik wilde dit niet. Ik ben geen slechte man, bedacht ik mij. Ik ging voor een goede opleiding, heb nu een leuk gezin, aardige kinderen, ik help elke keer mensen als ze hulp nodig hebben. Mijn collega's zeggen, jij bent speciaal! En dit is omdat jullie mij hebben laten zien dat er een andere manier van leven is. Het pad met oog voor ieder mens. Bedankt, **Petya!** Het is zo kostbaar om te lezen dat kinderen van toen, die ondertussen zelf een gezin hebben nog steeds met dankbaarheid terug kijken op hun tijd hier in NL. Het is kostbaar om het contact met hen te onderhouden in Wit-Rusland. Want kiezen voor een "andere weg" is vaak heel moeilijk! Een steuntje in de rug is blijvend

belangrijk! We hopen van harte dat u het werk van Bart en Natasha van harte blijft ondersteunen met uw gebed en financiële bijdrage! Hartelijk bedankt!

Hartelijke groet en Gods zegen,  
Sietse, Roland, Annet, Albert en Mariska  
Stichting Vrienden van Wit-Rusland

E-mail [vriendenvanwitrusland@live.nl](mailto:vriendenvanwitrusland@live.nl)  
Postadres Sonsbeek 4, 3334 GM Zwijndrecht



ABN AMRO IBAN NL84ABNA0438229916  
KvK 51808889