



Spreuken 19 : 17 Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Nieuwsbrief

Zwijndrecht, 27 november 2019

Beste vrienden,

Op 7 november hebben we onze allereerste "vrienden avond" gehad. Het was een succesvolle avond, we willen hier zeker vervolg aan geven. Als u er dit keer niet bij kon zijn hopen we u zeker de volgende "vrienden avond" te ontmoeten. We waren met een gemêleerd gezelschap dat bestond uit vrienden uit verschillende kerken, oud-gastouders en donateurs. Zo mooi om sommige mensen na jaren weer te ontmoeten en zo samen betrokken te zijn bij het prachtige werk wat Bart en Natasha doen in Wit-Rusland

Door een power point met vele foto's hebben we die avond een beetje Wit-Rusland mogen proeven..... De vele kilometers die Bart en Natasha afleggen om de kinderen te bezoeken. Het enthousiasme wat er is op de kinderkampen. Maar ook het verdriet, de eenzaamheid en de armoede als er geen geld is om te voorzien in je basisbehoefte voor je kind.

Veel tijd hebben we ook besteed aan het huis in Krynica. Het huis waarvan we geloven dat het Gods huis is. Een huis om te wonen en te werken. Een huis waar jong en oud welkom is om op adem te komen, zich thuis mag voelen en Jezus kan leren kennen. Er is al een hoop geklust in het huis maar voor het in gebruik kan worden genomen moet er nog een hoop werk verzet worden. En hierin lopen we op tegen de regelgeving in Wit-Rusland. Het is moeilijk afspraken maken en als er iets afgesproken is kan het zo maar weer veranderen. Maar toch, wij, en vooral Bart en Natasha ook laten de moed niet zakken. Bart en Natasha zijn op dit moment in Wit-Rusland. Het werk gaat door, ze hebben in verschillende dorpen kinderen bezocht en de stukadoor is in Krynica geweest. Er een plan gemaakt om in het vroege voorjaar het hele pand te stuken.

Het hele huis aanpakken/verbouwen vraagt een hoop wijsheid, inzicht, tijd en geld. Daarom willen we u ook vrijmoedig vragen om mee te bidden zodat het werk voorspoedig zal verlopen. Maar wilt u ook mee bouwen door financieel een steentje bij te dragen? Op de "vrienden avond" hebben we aangegeven dat we op zoek zijn naar donateurs. Ook u willen we vragen donateur worden voor een vast bedrag per maand / kwartaal / half jaar? Als u dit wilt dan horen wij het graag! U kunt een mail sturen naar vriendenvanwitrusland@live.nl

Alvast hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid, gebed en financiële steun!

Vriendelijke groet,
Sietse, Roland, Annet, Albert en Mariska
Stichting Vrienden van Wit-Rusland

